



Koert Donkers



Erik Smeenk

Klasgenoten: Koert en Erik

Koert Donkers en Erik Smeenk volgden in 2002/2003 de opleiding hoofdgreenkeeper. Het zijn mannen die er niet voor terugdeinzen hun blik te verbreden. Koert Donkers (38) begon 1999 zijn carrière als greenkeeper op Prise d'eau; 'deed' een jaartje Glenneagles in Schotland en kwam daarna weer op de Prise d'eau terug. Vervolgens werd hij de hoofdgreenkeeper van Almkreek en in de zomer van 2009 koos hij voor een job als hoofdgreenkeeper voor Golfbaan Princenbosch. Erik Smeenk (44) werkte sinds 1991 achtereenvolgens als greenkeeper op Golfbaan Zeewolde, de Hattemse Golfclub, de Sallandsche Golfclub, de Veluwe Golfclub en tegenwoordig alweer drie jaar als hoofdgreenkeeper - weer - bij de Hattemse Golfclub.

Wat herinner jij je van je klasgenoot?

Koert: Erik kwam op mij over als een slimme, vrolijke vent. Hij had altijd een glimlach op zijn gezicht en sprak met een prachtig accent. Komt hij niet uit de buurt van Deventer? Ik spreek hem nog regelmatig op landelijke NGA-bijeenkomsten.

Erik: Ik herinner me Koert Donkers als een rustige, sympathieke en betrokken persoon. Ook iemand die de ambitie had zich te ontwikkelen, met veel belangstelling voor de uitvoering van golfbaanonderhoud in Schotland en Amerika.

Wat staat er nog op je netvlies omtrent de opleiding hoofdgreenkeeper?

Koert: Mijn eerste kennismaking met Has Kennistransfer en de gastdocenten was goed. Gerard van de Werf staat me nog helder bij: "Het belangrijkste en eerste wat een hoofdgreenkeeper moet doen, is zorgen dat zijn personeel werk heeft en werk houdt!"

Erik: Het ging om de eerste hoofdgreenkeeperscursus 'nieuwe stijl' in Den Bosch. Toine Hattink en Sjaak Groen gaven daar les. We konden meepraten over de opleidingsvorm en dát deed ik zeker. Ik vond het jammer dat er een groot niveauverschil was in vooropleidingen, maar de sfeer was amicaal.

Waar houdt je je naast je baan als greenkeeper mee bezig?

Koert: Samen met Rosanne geniet ik van onze vier maanden jonge zoon Morris. Ze zeggen over me dat ik een druk baasje ben: ik probeer regelmatig te golfen en te sporten. Ik ben secretaris van studiefonds Proturfcare en bestuurslid van de Vakdagcommissie. Sinds kort ben ik samen met Arjen Westeneng contactpersoon voor regio Zuid-West van de NGA.

Erik: Oef....Ik ben regionaal actief in de politiek en ben bestuurslid van waterschap Groot Salland. Daarnaast jureer ik in de schaatsport en ben ik KNVB-consul. Verder ben ik bestuurlijk betrokken bij het amateurvoetbal in mijn woonplaats Diepenveen. Mijn echtgenote en onze drie kinderen (17,13,15) moeten mij 's avonds dus regelmatig missen.

Wat boeit jou het meeste in jouw job als hoofdgreenkeeper?

Koert: Het werken met een team gemotiveerde mensen en als team zorgen dat de baan er goed bij ligt en bijvoorbeeld pieken tijdens een toernooi. Het leuke is de diversiteit in mensen en dat iedereen in mijn team bereid is zijn verantwoordelijkheid te nemen. Ook het overleg met de eigenaar en baancommissie over de ambities van onze baan ligt me goed.

Erik: Het gevecht met de natuur. Laat ik dat even uitleggen. We gebruiken hier geen fungiciden meer, maar proberen schimmels uitsluitend met cultuurmaatregelen te bestrijden. De stikstofgift heb ik hier enkele jaren geleden teruggeschroefd van 240 kg tot 100 kg. De natuur daagt je dan extra uit om mooie greens te krijgen. Engerlingen probeer ik de baas te worden door de fairways in mei/juni niet te beregenen.

Zou jij wel eens een jaartje met iemand anders van (golf)baan willen ruilen?

Koert: Ja. Werken op een duinbaan zou me wel aanspreken, ik zou dus wel eens een jaartje willen ruilen van baan met bijvoorbeeld Dick Vastenhouw. Als vrijwilliger heb ik vroeger meegewerkt aan grote toernooien, zoals de Ryder Cup op Belfry (2002). Ik motiveer mijn mensen ook om zoiets eens te doen. Greenkeepers mogen zich best eens wat avontuurlijker opstellen!

Erik: Ik heb het naar mijn zin, maar ik zou best eens een periode iets héél anders willen doen. Boer zijn heeft me altijd aangesproken. Daarom zou ik wel eens een jaar of wat een veeteelt- of akkerbouwbedrijf willen leiden. Ik ben overigens hobbyboer: in onze schuren hebben we een paardenpension.

Met welk stuk vuurwerk mogen de mensen je vergelijken?

Koert: Op vuurwerk heb ik het niet echt staan. Vuurwerk is zo kortstondig! Liefst zou ik zien dat ze me vergelijken met een vuurkorf of een open haard. Ik hecht aan Brabantse gezelligheid, een Trappistenbier, lekker met goede vrienden eten en spelletjes doen op oudejaarsavond.

Erik: Als je die vraag aan mijn vrouw stelt zal ze zeker antwoorden: 'met een donderslag'. Ik kan namelijk gemakkelijk ontploffen als iets niet naar mijn zin gaat, dat zit in mijn genen. Maar gelukkig vergeet ik zoiets ook weer gemakkelijk.

Welke wildcard zou je kiezen als je mee mocht doen aan de Olympische Spelen?

Koert: Golfen natuurlijk, maar mijn handicap is helaas maar 18.7. Verder ben ik sinds een jaar fanatiek aan het hardlopen en misschien zou de tienkamp ook nog wel iets voor me zijn, dit vind ik de ultieme atleten.

Erik: Ai! Dan wordt het pijnlijk. Mijn knieën zijn er door het voetballen niet beter op geworden. Ik zou kiezen voor de schaatsport, maar fysiek zal dat niet gaan. Mijn golfhandicap vraag je? Houdt dat maar op 36.