

In een periode waarin normaal de regen moet vallen, hebben ze nu te maken met temperaturen van soms boven de 30 graden



## Een goed klimaat begint bij ...

Vorige week heb ik het traditionele voorjaarsreisje gemaakt met de beste greenkeeper en fieldmanager van Nederland. De bestemming was dit jaar Zuid-Spanje. En behalve dat het weer ouderwets gezellig was met de nodige glaasjes *sangría* en andere Spaanse lekkernijen, was het voor mij persoonlijk ook een eyeopener. Als journalist schrijf ik al bijna 20 jaar over zaken als klimaatverandering en in Nederland zie je veel zaken de verkeerde kant opgaan, maar vergeleken met Spanje is dat echt *peanuts*. Het model dat ze daar kennen, waarbij golfbanen voor de volle 100 procent afhankelijk zijn van gerecycled water, is totaal niet duurzaam te noemen.

**Als ik moest kiezen tussen het gebruik van water voor een golfbaan met rijke toeristen of voor de lokale landbouw, dan zou ik het wel weten**

Natuurlijk is golf in Zuid-Spanje enorm belangrijk voor het toerisme, maar als ik zou moeten kiezen tussen het gebruik van water voor een golfbaan met rijke toeristen of voor de lokale landbouw, dan zou ik het wel weten.

Het is misschien maar gelukkig dat de Spaanse politiek mijn mening niet vraagt over dit onderwerp. Halverwege april zag je dat die golfbaan, die dan al volop berekend wordt, al heel veel last heeft van de droogte en, heel opmerkelijk, ook van de hitte. In een periode waarin normaal de regen moet vallen, hebben ze nu te maken met temperaturen van soms

boven de 30 graden. In combinatie met de harde, extreem droge wind zorgt dat ervoor dat de eerste *dry spots* al de kop opsteken.

Misschien is het een idee dat we voor het volgende snoepreisje voor de Greenkeeper en Fieldmanager of the Year ook de Nederlandse politiek uitnodigen. Ik heb een beetje mijn buik vol van al die verhitte discussies tussen links en rechts, pro en contra, over wat we nu werkelijk moeten doen, en vervolgens in de tussentijd maar niks doen. Volgens mij is die klimaatkloof tussen voor- en tegenstanders helemaal niet zo diep en onoverbrugbaar. Laten wij op onze golfbanen alvast het goede voorbeeld geven. Misschien redden we er niet meteen de wereld mee, maar in ieder geval onze gemoedsrust. Dan hebben we het besef dat wij er in ieder geval iets aan hebben gedaan.

Met vriendelijk groet,  
Hein van Iersel (hein@nwst.nl)  
Hoofdredacteur

